

DE LOATEMSCHE KLEPPE

JANUARI 2009

Jaargang 14 - Nummer 51

OLLEMOLLE D'ALLERBESTE WENSEN!

Waarde dorpsgenoten,

Nous voilà déjà begin janvier en de feesten zijn déjà passées. Voor de ene un peu plus éclatantes que voor de rest, mais on va y travailler om de niveau un beetje te egaliseren dans le futur.

L'année dernière, was voor ons une année de veranderingen, productives of niet. Le chômage was een beetje veel naar beneden maar de koopkracht beter dan verwacht, comme on m'a dit. Pourtant il y avait la crise in de Wetstraat! Mais we gaan zeker sortir de l'impasse. Surtout avec le père Martens en de loodgieter Jean-Luc!

In het begin was tout le monde inquiêt, maar eindelijk is alles presque goed passé grâce à onze esprit de samenwerking bijna parfait.

Iedereen is d'accord pour dire que nous werken heel goed zonder hésitation, goede foi en met weinig slecht humeur. De collaboration entre de autochtones en de nouveaux riches is harmonieuse, zowel in onze village als sur le front national.



Dat is de resultat van onze amicale Vlaamse ingesteldheid et notre goede entente dans le combat voor de rechten van de mens.

Je voudrais vous dire dat ik veel chance heb d'avoir des kameraden comme jullie tous.

Altijd klaar pour aider, toujours prêt om initiative te prendre, altijd klaar pour aider un afwezig en de conseil communal te laten fonctionner sans problèmes.

Bedankt voor tout en ik hoop que cela continuera volgend année.

Meilleurs wensen de santé en voor-spoed voor de nouvelle jaar 2009.

Que tout le monde se porte à merveille et que de kloof tussen riches et pauvres bekommt veel kleiner in deze barre temps de crise et bagarre politique. J'espère que mes goede wensen en voornemens zullen worden gesmaakt, ook door les néerlandophones de la paroisse de Deurle sur Lys et dat het bankwezen niet meer zal speel de domino avec nos épargnes.

Uw genegen serviteur.

PS :ik wil ook remercier Bill Gates et Steve Job pour ce prachtige taalcorrecteur programme, zonder celui-ci zou ik deze brief met veel fautes moesten écrire !! ;-)

J'ai demandé aan de kerstmanneke le programme 'Dragon' pour que je puisse voir l'évolution des créations de feu Lernaut et Hauspie, afin de dicter à mon ordinateur en de tekst te voir venir sans fautes op mijn écran.

(nvdr/ndlr) : Afin d'éviter tous problèmes pouvant se présenter avec notre nouveau gouvernement, nous avons opté pour cette nouvelle forme de langage qui devrait être à la portée de chaque bon belge qui se respecte.

LOATEMSE
KLUUTE

SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND
RELATIVERINGSVERMOGEN...

vu: Albert F Haelemeersch, Karel van Wijnendaelelaan 11, 9830 Sint-Martens-Latem

DE WIJSHEID BIJ 'DE BEDENKERS': EEN MENS VINDT TOCH WAT UIT !

Er is al wat uitgevonden in deze wereld. Bijna iedere vuilnisman of puinruimer heeft er méér dan een pijnlijke lumbago aan overgehouden.

Neem nu onze nieuwe openbare asbak die een veredelde vorm lijkt van het oude vertrouwde Gentse 'Zilbeirke' of (voor onze noorderburen) het 'Amsterdammertje' noemen.

Die laatste zijn degelijke, vaak gietijzeren keerpaaftjes, bedoeld om de snode parkeerder tot andere gedachten te brengen of de voetganger toch nog heelhuids naar kroeg, werk of waar ook te loodsen. Onze 'opperraad der wijzen' moet die ergens hebben staan, maar houdt ze angstvallig uit het straatbeeld uit schrik de 'uitgaanders' en 'wildparkeerders' te schofferen in ons kunstenaarsdorp met naam en faam. Nu heeft iemand de onsterfelijke vondst gedaan om 'Zilbeir' om te bouwen tot ordinaire peukenhouder. Boven in de paal, met een mantel van zwart PVC, schuift een roestvrije verticale houder, met een halfronde zwart hoedje. Inderdaad, het is alsof je oog in oog staat met een heus 'Zilbeirke', maar dan wel – godbetert – in ecologisch verantwoord plastic. Alleen, onze 'Zilbeir' heeft een gaatje in z'n hoofd, en op de koop toe nog eentje in zijn achterhoofd.

Voor de verstokte roker die een openbare ruimte nadert of betreedt, begint nu het treurige ritueel van het afscheid. Sigaar of sigaret 't maakt geen verschil: 'Zilbeir' verwacht uw gif(t). De roker behoort nu de resten van zijn 'flokke' voorzichtig in de richting van de opening te brengen. Let op! Niet beven en goed mikken. Als er nog een ferme askegel op staat, is dat brute pech – want die ligt meteen op de deurmat. Als je de daver op het lijf hebt of de beef aan jouw handen, dan is die opening van een 1 euromuntje inderdaad nogal krap! Voor wie licht 'gemarineerd', ja 'aangebrand', van café komt is het een duivelse kwelling. Als je dan eindelijk doel hebt getroffen, probeer dan niet eerst uw 'oude kameraad' uit te doven tegen de zwarte wand, want bij de minste druk stuitert lichtgewicht 'Zilbeir' op zijn achterhoofd. Insteken en gewoon laten vallen! Dan tuimelt '10 minuten genot' de eeuwigheid in, midden tussen een heleboel andere sigarettenlijkjes. Op naar Sofie en Bart en de jury van De Bedenkers, zou ik zeggen. Hoewel, ik vrees voor een roemloze afgang...

Ik ben eens teruggegaan naar 1964 en 1966. Bekijk die prijzen en/of de stunt van de 'bedenkers' van de optie 'verwarming inclusief' eens. Toen was geluk heel gewoon! Ongelooflijk schattig toch?



Onze nieuwe gemeentelijke design sigarettenuerne: het summum van gebruiksonvriendelijkheid ...

RALLY St-CHRISTOFFEL
te DEURLE α / LEIE Telefoon : (09) 523106

STELT U VOOR :

- Zijn prachtig kader.
- Zijn eerste klasse restaurant.
- Zijn uitgelezen wijnkelder.
- Zijn menus aan 150, 175 en 250 frank.
- Zijn specialiteiten en zijn kaart.
- Zijn zaal voor banketten tot 150 personen.

In dit exclusief restaurant deed ik in 1964 weekendjobs om als 'plongeur' in een onooglijk klein, warm kot wat drinkgeld bij te verdienen tijdens mijn studentenleven. Toen waren de mensen rijker dan nu, als je begrijpt wat ik bedoel...

Wie herinnert zich dat je ooit een meerprijs moest betalen voor een auto met verwarming? In 1966 was 'verwarming' inbegrepen' een pluspunt voor de omzet van de autodealer. Hoe verwend zijn wij vandaag?

Ford TAUNUS 17 M

vanaf 89.950 F. (verwarming inbegrepen)

GOEDE VOORNEMENS, kritisch bekeken

Een beetje welzijn voor iedereen of voor mijn buur? (*)

De brievenbus stond open van de winterse vorst. Wat vinden we daar? Ha! Daar kan niemand tegen op: "welzijn voor iedereen". Het minste wat je kan zeggen is dat de politieke partij "Welzijn" in de gemeente indertijd bijzonder goed geïnspireerd was toen het haar naam koos. Want geef toe: het woord "welzijn" en waar het in de Nederlandse taal voor staat, daar kan toch niemand tegen zijn. Het hoort thuis in de categorie "vrede", "liefde", "geluk". Want wat dacht u van "geluk voor iedereen", of beter nog "liefde voor iedereen". Ik stem voor !

Mag ik dan toch misschien een ballonnetje doorprikken? Mag ik zo vrij zijn en u vragen hoe ùw welzijn er eigenlijk uitziet? Hoe definieert u het 'wel-zijn' voor uw gezin, uw vrienden, uw kennissen? Oei, dat is een moeilijke want het antwoord is emotioneel, individueel en voor iedereen anders. Voor mij is het bijvoorbeeld de studies en het geluk van mijn kinderen. En voor u? Het is dus per definitie moeilijk te beantwoorden. Waar staat welzijn dus voor?

Ik hoop dat u nog mee bent in mijn redenering want ik zet de logica door, al was het maar principieel. Per definitie is er dus iets mis met de inhoud van een politieke partij die zich beroept op de naam "welzijn". In het beste geval kunnen ze nog het idee verkopen dat ze het goed menen met iedereen, maar het is een illusie om voor iedereen goed te doen. Daar zijn we met zijn allen toch allemaal al achter. Je kan inderdaad voor zoveel mogelijk mensen goed doen, dat is juist, maar als ik een foldertje van "Welzijn" met Nieuwjaarswensen in de bus krijg dan bekruipt mij het angstige gevoel van "welzijn voor iedereen, maar vooral voor iedereen die voor ons gestemd heeft in oktober 2006". Maar ik kan mij vergissen natuurlijk. "Wel-zijn" is immers iets emotioneels of eigen aan een individu. Tja, ik kan het ook niet helpen.

Iedereen gelukkig maken, ten koste van alles, is gevaarlijk. Want dan ga je misschien een aantal wetsregels aan jouw laars lappen. En dat is niet waar de Latemse bevolking of Deurle zit op te wachten.

Want de definitie van "welzijn" op Wikipedia is verontrustend: nogal materialistisch, en met een scheef oog kijken naar het welzijn "voor mijn buurman" (zie definitie onderaan) – daar kiezen we niet voor. Ik stem tegen !

Laat daar nu net de uitdaging liggen voor andere groepen, los van alle politieke kleur: werken op de inhoud, nl. een kader scheppen in onze gemeente waar iedereen met volle kracht zijn eigen persoonlijke ambities kan realiseren. Is dat geen mooie opdracht voor de meerderheid in een gemeente? Het kader scheppen om zich goed te kunnen voelen: veiligheid, geluk, amusement, goed onderwijs, glimlachend de Golflaan doorstappen, met het hoofd recht en een stap vol vertrouwen. Dan spreken we over "tevredenheid voor allen", en niet over "geluk voor iedereen" en dat lijkt me een realistische doelstelling. En kan de definitie van Wikipedia meteen de prullenbak in.

Ander vraagje: hoe hoog staat het behoud van de "eigenheid" van de gemeente Latem en Deurle op uw welzijn lijstje? Laat me even raden: niet boven de volgende prioriteiten vermoed ik, zoals gezin, kinderen, familie, vrienden, de job, de sportclub, misschien zelfs een stabiele regering? Dus laten we ophouden met die oude discussies van "wij" en "zij". Alsof de anderen tegen de eigenheid van en het behoud van het historische karakter de gemeente zijn. Meer nog: dat behoud staat ingeschreven in het cultuurbeleidsplan dat nu afgewerkt is door de huidige meerderheid: oeps, vergeten... Wellicht teveel gedacht aan die folder die de deur uit moest en op tijd in de bus van iedereen moest gestoken worden.

Ik heb een voorstel: laten we nu allen eens proberen om vóór iets te zijn: zou dat geen leuke verandering zijn? Of ligt dat geweer op die andere schouder, ten behoeve van het welzijn van iedereen (die voor ons gestemd heeft ...). Deze gemeente heeft nood aan een beleid waar iedereen een stem heeft in het debat. Tijdens het debat kan men bij een partij "Welzijn" misschien eens gaan nadenken of ze nu links, rechts of rechtdoor gaan rijden aan het volgende kruispunt. Want "welzijn voor iedereen" lijkt me wat aan de lichte kant qua inhoud. En in welke mate ze willen meewerken aan het geluk van alle kiezers, niet alleen voor hen die de minderheid van 8 zetels hebben verkozen. Laat dat een goed voorneemen zijn voor iedereen in 2009. Tot aller welzijn van de bevolking: sociaal, liberaal, neutraal? Dat maakt niks uit op dorpsniveau. Een mooi voorneemen? Benieuwd wie de uitgestoken hand aanvaardt.

()Onder **welzijn** wordt een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid begrepen. In de economie is het de mate waarin de bevolking zich in zijn behoeften bevredigd acht. Dat heeft als consequentie dat het niet alleen om materiële dingen, maar ook om immateriële zaken gaat. Zo kan bijvoorbeeld het weer of het politieke klimaat van invloed zijn op het welzijn, maar ook de hoeveelheid producten die de consument kan kopen, of het inkomen dat hij te besteden heeft. Hieraan gekoppeld kan ook het inkomen van de buurman een rol spelen, bijvoorbeeld in de situatie dat de buurman een nieuwe auto koopt, en de andere buurman zich dat zelf niet kan veroorloven. Dat kan tot wrijving en jaloezie leiden... en tot verlaging van het welzijn. (Bron: Wikipedia)*

Kunstbeleving kan ook subtiel zijn...

4 December 2008 was voor **Nina Van den Bosch** de start voor een uitdaging, een 'nieuw leven'. In haar kersvers kunstcentrum aan de **Latemstraat 8** wil ze het 'latent' kunstgevoel dat momenteel in het kunstenaarsdorp **Sint-Martens-Latem** leeft weer op gang brengen. Geen gewone 'galerie' maar een interactief kunstcentrum met variatie in kunstvormen en vooral met een goed gevoel. Ze wil een trefpunt neerzetten waar het publiek de kunst in al haar mogelijke vormen kan beleven. Voor de beeldende kunst opteerde ze bewust voor Sint-Martens-Latem. Waarom? Gewoon omdat die sfeer hier meer dan een eeuw ronddwaart en aan nieuwe energie toe was. Niet dat Nina op haar eentje voor een heropleving wil zorgen, maar enkel omdat ze zich hier zelf steeds goed gevoeld heeft en dat gevoel met iedereen wil delen.

Voor Healing, mental coaching, Neuro Emotionele Integratie en workshops wil ze dan samen met de Nederlandse top coach/trainer/auteur Marianne Eversteijn en Patty van De Keere in **Oosterzele** het **Omega Healing Center**, praktijk voor bewustwording, verder uitbouwen aan de **Leenstraat 4**. In één woord 'welzijn' met hart en ziel beoefenen en ervaren. Wie daar ontvankelijk voor is wil ze graag laten proeven van die rijke wereld in al zijn verschillende vormen.

HORES, House for Art & Healing

Centrum voor Energetische Kunst- en Cultuurbeleving
Latemstraat 8, 9830 Sint-Martens-Latem – www.hores.be
nina@hores.be - tel: +32 477 482 370 / + 32 9 33 506 33

TENTOONSTELLING:

*Openingsweekends nog tot einde februari 2009: donderdag van 16 tot 20 uur.
 Vrijdag en Zaterdag van 13 tot 19 uur - Zondag 11 tot 19 uur en op afspraak.*

Linde Ergo, sculpturen - **Ronald Ergo**, tekeningen en schilderijen -
Chris Moens, materieschilderijen en **René Tavares**, schilderijen
Exclusieve meubelobjecten, verlichting en stenen.

Steeds wisselende collecties !

