

### Vergadering van 9 november 2010

Ons erelid **Armand Vermeulen** voorstellen, is voor de meeste onder onze leden overbodig.

Deze ex-politicus, erekabinetschef en eredirecteur-generaal van AROHM kwam voor de derde maal lezing geven en is daarmee de onnavolgbare recordhouder als spreker. Dat record wil hij trouwens in mei 2011 nog scherper stellen want dan komt hij voor de vuist weg verhalen en anekdotes vertellen over Latem en haar volksfiguren. Armand is ook de auteur van het standaardwerk 'De Leie, Natuur en Cultuur'.

Op 9 november kwam hij voorlezen uit zijn nieuwste dichtbundel 'Van Blaffers en Doeners'. Deze bundel telt 192 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd met werk van Latemse hedendaagse kunstenaars. Deze bundel zal te koop aangeboden worden aan 25 euro, een som die integraal ten goede komt aan de 'Stichting Mevrouw Simonnet', een stichting die deel uitmaakt van het schooltje waarvan Armand Vermeulen nog steeds de grote bezieler is. Eerder kwam Armand al spreken over Mevrouw Simonnet en haar schooltje, maar ook over FC Latem, de voetbalclub die hij als voorzitter, samen met o.a. Roger Huysman en Julien De Keyser, groot maakte en waar hij nog steeds erevoorzitter is.

Armand beperkte zich niet alleen tot het voorlezen van zijn gedichten. Ook de anekdotiek rond het ontstaan van enkele van deze taalkundige pareltjes werd op sappige, volkse wijze uit de doeken gedaan. Hij noemt zichzelf dan ook een volksdichter, die zijn liefde voor poëzie ontwikkelde tijdens de lange revalidatie en de vele slapeloze nachten bij het herstel van een zware ziekte. Momenteel schrijft hij trouwens aan een dichtbundel voor intimi maar ook aan een derde voor het 'grote publiek'.

De zaal was dan ook vol bewondering voor de gedrevenheid van deze Latemse volksfiguur die in februari volgend jaar 80 wordt. Wij kijken uit naar zijn vierde lezing want als iemand anekdotes en volkse verhalen kan brengen, is Armand Vermeulen - naast onze erevoorzitter Guido Dhaene - wel de geschikte man.

### Colofon

**Alle activiteiten** van de LVK gaan door in ons lokaal de "Oude Brouwerijschuur", Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld.

**De maandelijkse vergaderingen** gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2<sup>de</sup> dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij anders vermeld.

**Het lidgeld** bedraagt 15 € per jaar en per gezin.

**Ere-Voorzitter** : Guido Dhaene

**Voorzitter** : Albert Haelemeersch - 0475/292 244

**Secretaris** : Wilfried Vancampenhoudt - 0475/949 818

**Bowling Coördinator** : William Martens - 0473/440 134

**Secretariaat** :

Maenhoutstraat 85 9830 St.Martens-Latem

Tel : 0475/949 818 - Fax : 09/329 67 39

Email : [campevents@telenet.be](mailto:campevents@telenet.be)

### Vergadering van 14 december 2010

Wegens een technisch probleem met de verwarming van de brouwerijschuur zijn we moeten uitwijken naar de Raadzaal van het Gemeentehuis.

Niettegenstaande dit euvel en het barslechte weer hebben toch een 45-tal leden de weg naar de Raadzaal gevonden.

**Guy Van Coillie** had moeite noch kosten gespaard om ons, aan de hand van zijn uitgebreide apparatuur én de bijgeleverde speciale "brilletjes", kennis te laten maken met de spectaculaire 3D-mogelijkheden.

Hij toonde ons eerst een levendige opname van onze zomeractiviteit "De Krasse Knarren Parade", een nostalgische driedimensionale blik op de vervoermiddelen uit een min of meer ver verwijderd verleden.

Een heel mooie en kleurrijke 3D-opname van de "Gentse Floraliën 2010" bracht de bloemen- en platenpracht bijna binnen ons handbereik.

Tenslotte toonde hij ons een compilatie van zijn professionele mogelijkheden bij de diverse toepassingen van de 3D-technologie.

Een knap staaltje van moderne technologie dat door alle aanwezigen bijzonder werd geapprecieerd, waarvoor onze dank aan Guy.

### AGENDA

**6 januari 2011** : start van de bowling "competitie 2011".

**11 januari 2011** : **nieuwjaarsreceptie** van onze vereniging. Naast de heildronk op het nieuwe jaar, die ons dit jaar alweer vriendelijk wordt aangeboden door "Wijnen Lambrecht", zal chansonnier Gido van Gent ons vergasten op een rits Gentse levensliedjes.

**13 januari 2011** : **"Bowling Special Event"**

We starten om 18u30 met het open toernooi, toegankelijk voor alle leden. Nadien, rond 20u30, worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de "competitie 2010", dit alles gekruid met een hapje en een sapje.

**3 februari 2011** : bowling competitie

**8 februari 2011** : maandelijkse vergadering. Thema wordt later meegedeeld

**24 februari 2011** : we organiseren een **"Kaas- en Wijndegustatie"** met als centrale thema de "Mont-Ventoux".

De wijnmakers van de "Caves Beaumont de Ventoux" zullen er hun wijnproducten presenteren en de Kaas- en Tapas Delicatessenzaak "Mét Goesting" uit Nazareth zal er zijn speciale kazen van die streek ter degustatie aanbieden. Toegang voor onze leden is gratis.

Plaats : Onze vertrouwde Brouwerijschuur.

Uur : van 18u30 tot 21 uur.

**24 februari 2011** : bowling competitie.

Wij vernamen het overlijden van ons geëerd lid François Dirix. We bieden aan zijn familie en zijn vrienden hierbij onze diepste bliken van medeleven aan en wensen hen veel sterkte toe bij het leed dat hen treft.

#### **Oproep aan onze hobbyisten/kunstenars**

Op 10 april 2011 is er bloemenmarkt in onze gemeente.

Wij organiseren bij die gelegenheid, zoals vorige jaren, een evenement in de raadzaal van het Gemeentehuis.

Dat evenement zal bestaan uit :

- \*Een fototentoonstelling
- \*Een project (foto's) van Erwin De Keyzer rond de passie van Giovanni Naessens (bowling)
- \*Een tentoonstelling van "kunstwerken" van onze leden of van hun aanverwante familieleden.

Voor dat laatste item zoeken we nu LVK-leden die -als hobbyist of als volleerd professional- enige artistieke creativiteit aan de dag leggen en met de resultaten daarvan nu eens willen en durven buitenkomen. Er is geen beperking en alle vormen van "kunstuiting" zijn toegelaten, voor zover ze natuurlijk niet de openbare orde verstoren of strijdig zijn met de gangbare zeden en gewoonten !

Het inschrijvingsformulier voor dit evenement vind je elders in deze nieuwsbrief.

#### **Het hoekje van de kegelaars**

De bowlingcompetitie 2011 start op **6 januari 2011**.

Op **donderdag 13 januari** (en niet 20 zoals eerder werd gemeld !!) houden we een speciale Bowling-Dag, waarop **alle** leden worden uitgenodigd vanaf 18u30. Iedereen kan dan zelf een balletje gooien en rond 20u30 kan je dan de kampioenen huldigen die in 2010 als besten uit de hoop kwamen. Uiteraard wordt alles met een drankje en een hapje afgerond.

Iedereen is dus van harte welkom !!

Op **donderdag 3 februari** vervolgt dan de reguliere competitie.

#### **Tip voor echte duivenliefhebbers :**

Kruis uw duiven met papegaaien. Als ze dan onderweg verloren vliegen kunnen ze nog de weg vragen.

Met dank voor de samenwerking



**LAMBRECHT**  
**Wijnen - Vins**  
Kortrijksesteenweg 265 A  
9830 Sint Mariens Laetem  
Tel: 09 282 87 62  
www.lambrechtwijnen.be  
info@lambrechtwijnen.be

*Het ideale adres voor kwaliteit, service en advies!*

Jonge gastses en meiskes,

We zijme wederomme an 't einde van 't joar en dus krijgde van ons de beste wensen veur nen spetterenden uitgang van 2010 en nen fiestelijken ingang veur 2011! An iederien un joar vul van gezondheid en veel sjanse in 't spel en in de liefde.

'k Ei uren woaien da onzen schatbewoarder mee de lente un inbrandinge zoe geven in zijnen nieuwe villa an 'Boarelhoek'. Den aperief es op zijn kosten moar wulder zoeme elk ons vlies, kouje toatjes, ons saloatse en onzen drank moeten meebringen om te broajen op zijnen barbekjuu. 'k Vinde da un schuune overienkomste! We stoame d'er weederomme goe veuren. Ge wordt nie oltijd ontvangen an 't hof van de "kink en de kwien van Boarelhoek"! Nui wilt den "burgemiester van 't Open Veld" natuurlijk nie onderdoen en zitter ee op te sjieken om van de zomer un virken an 't spit t'offreeren veur zijn deure. Ee zoe ons un schuun prijske makken.

Allee gasten, mee un wijnproevinge, un bezoek an de brou'erie 'Gruut' van Anneke De Splenter in Gent en nen buuttocht op de stadsleie in 't verschiet, emme toch al nen gevulden kalender, niede? Messchiens krijgjt onzen iereveurzitter uuk nen snok en inviteert ee ons mee Deurlekirmesse veur nen kokteelpartie in d'hovinge van den 'Rallye St Christophe", ge weet nuut,est nie?

D'er zijn uuk geruchten dat den iesten kampioen van onzen bowlingclub iet speesjals zoe doen om zijnen tietel te vieren. Oas't es wie da'k paize, goame de grenze over moeten noar Deinze op. We zieme 't wel oas' t zuu verre es. In ieder geval goa'me ons beste doen om gezond te blijven en van 't leven te genieten. Makt er iets schuuns van in 2011!

**Birke de Kleppe**



Inschrijvingsformulier voor deelname aan de  
"LVK-kunsttentoonstelling" op 10 april 2011 (Bloemenmarkt).

**Naam en voornaam :** .....

**Straat en N° :** .....

**Postcode en Gemeente :** .....

**Telefoon en/of GSM nummer :** .....

**Mailadres :** .....

**Verwantschap met LVK-lid :** .....

**Toegepaste kunstvorm :** .....

**Eventueel foto's van de werken bijvoegen :** .....

**Commentaar :**

.....  
.....  
.....

Gelieve dit formulier, duidelijk ingevuld, te willen terugsturen **vóór 1 februari 2011** naar het secretariaat :  
Wilfried Vancampenhoudt, Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem.

**Toelichting.**

Deze "LVK-Kunsttentoonstelling" kan een voorsmaakje worden van wat we in de loop van de zomer zouden willen organiseren, namelijk een heuse "**Latemse Kunstmarkt**".

Dit zou een gezellige en sfeervolle markt moeten worden waarop –in diverse typische marktkraampjes- producten worden voorgesteld en verkocht die enkel en alleen gemaakt zijn door de deelnemende mensen zelf.

Dus geen handelaars met Chinese en/of andere ingevoerde prullaria maar alleen producten die ontsproten zijn uit de creativiteit en de handigheid van de deelnemer zelf.

Uiteraard denken we natuurlijk in de eerste plaats aan onze leden en hun familie zelf en daarom willen we nu, aan de hand van deze preliminaire tentoonstelling, een beeld krijgen van wat er op "kunstig" vlak leeft binnen onze vereniging.

Eventueel kan dit nog uitgebreid worden met het tonen en beoefenen van oude ambachten maar dat zien we later wel. Alles is nog een beetje in embryonaal stadium, vandaar deze summiere uitleg. Meer info hieromtrent volgt later.



Met dank aan Evelyne Cerniewski voor de mooie foto's

