

Woordje van de voorzitter

Het jaar zit er weer bijna op. Er waren heel wat hoogtepunten maar jammer genoeg ook enkele droevige nieuwtjes. De voorzitter zal het dan maar kort houden. Ook Bèrke de Kleppe ruilt zijn hoekje in voor wat beeldmateriaal. Het wordt dus ditmaal eerder een 'kijkbrief', maar met 'Jean & Aurèle' zullen we ongetwijfeld een mooie aanloop nemen naar 2014. Daar een borrel en een muzikale nieuwjaarsreceptie bij en we kunnen er weer tegen. Als rasechte Latemnaars hebben we de plicht het 'goedlachse' van onze voorouders te blijven uitdragen. Hou jullie dus vast aan 'de nummers van d'huizen' want we gaan er invliegen in het jaar van 'de moeder der verkiezingen' !



*Noëlla,
Jou en
je lach
zullen we
missen !*

AGENDA

- 12 november 2013 :** maandelijkse vergadering. We zitten in de somberste periode van het jaar, met ook al niet de meest plezierige feestdagen. Vandaar dat we wilden zorgen voor wat "tegenwerk" en kozen daarom voor het volgende....
Thema : **"Er mag al eens gelachen worden"**, een compilatie van grappen en grullen, gebracht door twee moppentappers van het zuiverste soort : **"Jean en Aurèle"** (deze laatste is bij onze leden als grapjas zeker gekend, want hij nam regelmatig deel aan **"HTenD"**, een succesvol programma op de televisie). Dit belooft alleszins een "opbeurende" avond te worden, waarbij de lachsalvo's zich in een snel tempo zullen opvolgen. Wie zei ook weer dat "lachen gezond is" ??
- 14 november 2013 :** bowling competitie
- 28 november 2013 :** bowling competitie (max. 4 banen !!)
- 10 december 2013 :** maandelijkse vergadering
Thema : **"Jenever, culinair erfgoed van de Lage Landen"** door **Prof.dr. Eric Van Schoonenberghe**
- 12 december 2013 :** bowling competitie
- 26 december 2013 :** **GEEN** bowling competitie
- 9 januari 2014 :** Jaarlijks LVK-tornooi, gevolgd door de prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen van 2013.
- 14 januari 2014 :** maandelijkse vergadering
Thema : **"Nieuwjaarsreceptie"**, met een heildronk op het nieuwe jaar, een overzicht van het voorbije jaar en een blik naar de toekomst en met, vóór alles, een gezellig samenzijn.
- 16 januari 2014 :** bowling competitie
- 30 januari 2014 :** bowling competitie
- 11 februari 2014 :** maandelijkse vergadering
Thema : even geduld...tot na de nieuwjaarswens en -dronk
- 13 februari 2014 :** bowling competitie
- 27 februari 2014 :** bowling competitie

Verslag van wat voorbij is

Er is weeral heel wat gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief. Op **kermisvrijdag 25 augustus** hebben tal van onze leden deelgenomen aan **"Zing Latem Deurle, Zing mee"** en ze hebben er geen spijt van gehad. Het was een hartverwarmend evenement zoals er meer zouden moeten zijn. **Paule Lonneville**, lid van de LVK en gedreven artieste, mocht op haar **tentoonstelling** heel wat volk ontmoeten en was bijzonder blij met de interesse die de bezoekers betoonden. De **literaire wandeling** op 10 september kon, mede door het barslechte weer, niet rekenen op veel deelnemers. Toch danken we Eddy Vaernewijck hartelijk voor zijn inzet en voor de moeite die hij gedaan heeft bij het voorbereiden van deze wandeling. Het **jaarlijks diner** op 27 september was gezellig, hoewel er hier en daar toch wat opmerkingen vielen aan te tekenen. We zullen daar zeker rekening mee houden om in de toekomst niet meer dezelfde fouten te maken. Op de vergadering van 8 oktober werden heel wat filmbeelden uit de oude doos bovengehaald. De **"Ronde van Vlaanderen 1950"** kwam weer helemaal tot leven. **Joris Allaert** bracht een schitterende compilatie met de filmbeelden van zijn vader **Daniël** met dit 'verslaggeving'. Effenaf super, als ge daarenboven ook nog live commentaar krijgt van iemand die het persoonlijk allemaal heeft meegemaakt, namelijk **'Flandrien' Roger De Cock**, zelf winnaar in 1952. En dan is er nog het **trieste nieuws** van het overlijden van **Noëlla Vermeulen** op zondag 13 oktober. Speelse Noëlla was het zonnetje in onze vereniging en een gedreven bowlingspeelster ook, geprezen door alle spelers om haar opgewekt en uitbundig karakter. We zullen haar aanstekelijke glimlach voor altijd missen !

We naderen stilaan het jaareinde, maar voor het zover is willen we jullie nog een en ander voorschotelen. Daarvoor verwijs ik graag naar onze "agenda" !
In december duiken we, met Prof. Van Schoonenberghe, op subtiële wijze in de.....JENEVER ! (lees lager)

Colofon

Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de "Oude Brouwerijschuur", Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld.
De maandelijkse vergaderingen gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2^{de} dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij anders vermeld.
Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin.
Het bestuur :
Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen en Walter Oliebos
Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man)
Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: William Martens
Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau
Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van het soort evenement.
Coördinatie Bowling team: Chris Dupré
Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement
Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080 - BIC BBRUBEBB
Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt
Maenhoutstraat 85 9830 St.Martens-Latem
Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39
Email : campevents@telenet.be
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK :
http://www.albert-haelemeersch.be/SML_LatemseVriendenkring.htm



't En es nie te geluuen! Bèrke de Kleppe ee al nen ruujen kop en nen tsjeneuver neuze en nui goan die Loathemsche Vrienden em nog wa drank opgieten... De tijd da zijn overgruutonkel Koarelke mee zijnen Lichterveldsen trekzak in de kaffeets speeldegge veur nen dreupel of nen sens es al lange lee'n zulle ! Doarbaa, uit mijnen zak un komt er nie veel muziek en mijn stemme un es uuk niemer glijk 'tfijftig joar vroeger. Ge moet maa nie vroagen om un liedse te kweelen. Moar! Moest Gietse Capelle noaste joare mee zijn groepke kommen sejette geven, zoe'k nog wel ne kier mijn beste durven doen ! We zieme wel. 't Es uuk t'open datter wa plezant nieuws komt en da de Kleppe weere kan goan lui'en...

Een paar sfeerbeelden uit 2013



Harpvirtuoos Jacques Vandevelde



Guido Belcanto & zoon in concert

Voordracht met jeneverproeverij

Prof. dr. Eric Van Schoonenberghe is, als erevoorzitter van het **Nationaal Jenevermuseum van Hasselt**, een autoriteit wat jenever betreft. Hij zal ons vertellen over de 500 jarige levensloop van de jenever. Een boeiende geschiedenis.

Na de lezing is er gelegenheid om te proeven en vragen te stellen.

Je weet, de Fransman heeft zijn cognac, de Schot zijn whisky, de Duitser zijn schnaps en de Rus zijn wodka.

En wij ?

Wij hebben jenever. Al meer dan 500 jaar !

Tijdens zijn lange levensloop kent jenever veel gedaanten. In betere tijden is graan de basisgrondstof, in mindere tijden melasse. In sommige streken smaakt hij kruidig, in andere regio's afstandelijk neutraal.

Jenever kent voor- en tegenstanders: een bron van plezier, maar ook van grote ergernis. De overheid heeft met jenever dan weer een haat-liefdeverhouding: jenever brengt veel geld op, maar is ook een gevaar voor de volksgezondheid. Jenever is niet alleen de nationale gedistilleerde drank van België, maar ook die van Nederland en Frans-Vlaanderen, de 'Zeventien Provinciën' uit de 16de eeuw. In die eeuw werd de korenbrandewijn, soms gearomatiseerd met jeneverbes, enorm populair. Wil je meer weten, en proeven, kom dan luisteren en genieten.... en het is gratis!

Herinnert u zich deze nog ?



Rondtrekkende poeldenier aan de St. Nikolaaskerk

