

# Den Laethemschen Vriendenkring

## Verslag van de vergadering van dinsdag 9 mei 2006

Plaats: Salons Leiesymfonie, Maenhoutstraat, 60, Sint-Martens-Latem

Aantal aanwezigen : 46 personen

Begin van de vergadering : 20u00

Einde van de vergadering : 23u00

### Leden :

Verontschuldigd :

Rigo Van de Voorde, Anita de Keyser, Rika Malfait, Daniël Verschuere.

Het totale aantal (betalende) leden (= gezinnen) bedraagt nu : 60

### Agenda :

De volgende vergadering is voorzien op dinsdag 13 juni 2006 om 19u30.  
Op deze vergadering mogen we Oscar De Vos begroeten, die ons -met een informele babbel- zal onderhouden over de Latemse kunstenaars en de -zonder twijfel- interessante anekdotes die hij in de loop der jaren met hen mocht beleven.

### Inleiding :

\* Op aangeven van de voorzitter stelden enkele nieuwe leden zich voor : Daniël Beernaert (Babeco), William Maertens en Martine Sergeant, Chris Depré en Nicole Platteeuw en Etienne Dhondt.

\* Onze voorzitter vond verder dat ook de leden hun huiswerk moeten maken en hij bedacht hiertoe een paar opdrachten.  
Zo had hij enkele vragen in petto, waarop hij dolgraag een antwoord zou willen vinden :

1. Wat was, pakweg 50 jaar geleden, de prijs voor een pakje tabak, een pintje bier, een pakje sigaretten ???
2. Ook over het "beleven" van de vroegere kermissen (in de ruime zin van het woord) zou hij graag wat uitgebreide informatie op de kop willen tikken.
3. Hij deed tevens een vernieuwde oproep om te gaan neuzen in zolders, kelders en verloren hoekjes om zodoende zoveel mogelijk foto's van vroeger bij elkaar te kunnen verzamelen.

Allen aan de slag, dus... in de hoop dat de buit rijk moge wezen !!

## Orde van de dag: Bars en bordelen

In zijn inleiding poneerde Guido Dhaene, die bij wijze van spreken geboren is tussen de bordelen, onmiddellijk dat hijzelf voornamelijk de "buitenkant" van de bordelen zou bespreken, terwijl dat Paul Santens, meer gespecialiseerd in de materie, de "binnenkant" voor zijn rekening zou nemen.

De toch wel pertinente vraag waarom er zoveel bars en bordelen zich - geconcentreerd- in Latem hebben (en hadden) gevestigd kon Guido vrij gemakkelijk beantwoorden : de destijds dienstdoende burgervader, Leonce De Brabandere, die ook biersteker (drankenhandelaar) was, had (niet totaal belangeloos ?) het sluitingsuur voor cafés afgeschaft. Dat was natuurlijk de perfecte motivatie voor caféhouders en barmeiden om zich in Latem te komen vestigen.

Dat deze "établissements" en hun bewoners af en toe voor grote hilariteit zorgden bij de omringende burens (...en verder) hoeft geen betoog.

Zo herinnerde Guido zich de "zelfmoordpoging" van de bazin van de "Tokio", een 'Japanse (?)' uit Waterloo, waarvoor de huisarts hem midden in de nacht uit bed haalde omdat hijzelf haar -alleen- onmogelijk in zijn auto kon krijgen. Met vereende krachten hebben ze de Japanse uiteindelijk toch in de wagen gekregen en naar het UZ gevoerd. Wat er toen verder allemaal nog gebeurd is en hoe betrokkenen, na veel vijven en zessen, terug thuis zijn geraakt kunnen we hier moeilijk beschrijven. Maar in de zaal was dit wel stof tot menige lachbui !

Ook de historie van Paul -zij het minder "dramatisch"- zorgde voor een verhoogde tonus van de lachspieren bij de aanwezigen : een zestal gezworen vrienden hadden de gewoonte om, als het eventjes 'iets minder goed ging', hun geheim stamcafé op te zoeken : de achterkeuken van de "Lorelei", waar het goed toeven was en waar ze -onttrokken aan indiscrete blikken- rustig konden genieten van een goed glaasje bier en een leuke babbel. Op een van die bijeenkomsten werd het snode plan gesmeed om eens, verkleed als vrouw, post te vatten "achter de vitrine" van de zaak. Zo gezegd zo gedaan en toen de vier verkleede "manvrouwen" hun eerste klant, en na een poosje een tweede en derde klant binnenkregen, was het hek natuurlijk van de dam en de nacht nog lang.... Die drie bewuste klanten zijn nu nog altijd beste maatjes met de zes gezworenen.

De rest van het verhaal ?? De aanwezigen hebben ervan genoten, de afwezigen hadden -afweer- ongelijk !

Gewoontegetrouw geven we u hieronder een lijst met een overzicht van de bars, destijds (en/of vandaag) gevestigd in Latem en dan voornamelijk langs de Kortrijksesteenweg.

Aanvullingen of verbeteringen zijn steeds welkom.

Hier volgt de lijst :

### **Bars en bordelen**

<i>Chevalier</i>	<i>Rechtover de Maenhoutstraat</i>
<i>De Klokke</i>	<i>Nu Brasserie Latem</i>
<i>??</i>	<i>Nu Albatros</i>
<i>Tokio</i>	<i>Nu chiropractor</i>
<i>Milord</i>	<i>Nu Pineta</i>
<i>L'équipe</i>	<i>Eerst Hawaï, dan Iris en nu Vergane Glorie</i>
<i>Relais</i>	<i>Nu Sabattini</i>
<i>La Musardière</i>	<i>Nu Notaris VDM</i>
<i>Lorelei</i>	<i>Nu Strohalm</i>
<i>Pourquoi-Pas</i>	<i>Nu Café Hooglatem</i>
<i>St. Christophe</i>	<i>Nu Molenhuis</i>
<i>Olympia</i>	<i>Nu Occasie auto's</i>
<i>Cordial</i>	<i>Nu Crazy Love</i>
<i>Pimm's</i>	
<i>Emeraude</i>	
<i>The Must</i>	
<i>Pré Vert</i>	<i>Nu Groene Heide</i>
<i>The Scorpion</i>	
<i>Masanga</i>	
<i>Crocodile</i>	
<i>The Snob</i>	<i>Castel</i>
<i>The Scorpion</i>	
<i>Peter Pan</i>	

*Met vriendelijke groet en ... tot de volgende vergadering...*

*Op dinsdag 13 juni 2006 !*

*Om 19.30 u. stipt*

*Wilfried Vancampenhoudt*  
*Secretaris*

*Albert Haelemeersch*  
*Voorzitter*