

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van dinsdag 13 juni 2006

Plaats: Salons Leiesymfonie, Maenhoutstraat, 60, Sint-Martens-Latem

Aantal aanwezigen : 36 personen

Begin van de vergadering : 20u30

Einde van de vergadering : 23u00

Leden :

Verontschuldigd :

Dirk Dubois, Paul en Bieke Santens, Raf Beernaert, Walter Oliebos, Anita Dekeyzer, Jean Dirix, Roos Volckaert, William Martens, Martine Sergeant en Monique Van Hecke.

Nieuwe leden : Van Kwikkelberghe Frans

Het totale aantal (betalende) leden (= gezinnen) bedraagt nu : 61

Agenda :

Er zijn geen vergaderingen voorzien in juli en augustus.

De volgende vergadering is voorzien op **dinsdag 12 september 2006** om 19u30.

De thema's die op deze vergadering zullen worden behandeld zijn :

- Verkiezings-anecdotes
- Kermisbeleving

De leden die over deze thema's willen het woord voeren kunnen zich melden bij secretaris of voorzitter om hun teksten uit te schrijven. We zetten die dan om in dialect en vragen Christian Braemscheute om de teksten te lezen.

Wie in dit verband foto's, documentatie of ander materiaal bezit, mag dit -zeer graag- tijdelijk ter beschikking stellen van onze vereniging, zodat we ook die informatie voor ons nageslacht kunnen vrijwaren.

De voorzitter zoekt nog een "verrassingsspreker" over een nog verrassender thema...

De eerste (en hopelijk niet laatste) "Souper van de Vereniging" wordt gepland op **vrijdag 29 september om 19u30** in **Salons Leiesymfonie**.

Deelname in de onkosten : 40 € per persoon. Afhankelijk van de staat van de verenigingskas kan het aperitief ten laste genomen worden van de kas... wat dan de prijs per persoon aantrekkelijker zou maken.

Intekenformulier en menukeuze worden u afzonderlijk aangeboden.

Uw deelname moet definitief bevestigd zijn op woensdag 13 september.

Inleiding :

* *Op aangeven van de voorzitter stelt het nieuwe lid zich voor :
Frans Van Kwikkelberghe, Latemnaar in hart en nieren.*

* *Onze voorzitter stelt de spreker van de avond voor :
Oscar De Vos, die door zijn ervaring, als geen ander, het thema van de
avond zal kunnen belichten :*

Orde van de dag : Kunst, kunstenaars en het ontstaan van het galerijleven in Latem en Deurle

De voorzitter typeerde deze bijzondere man, een grensgeval tussen Latem en Afsnee, geboren in een groot gezin met vader 'bloemistgast', die zich in zijn vak opwerkte. Hij drukte zijn bewondering uit voor deze succesvolle man, die ondanks zijn schitterende carrière altijd een 'gewone volksmens' gebleven is, nooit naast zijn schoenen is gaan lopen en nog steeds een aimabel mens gebleven is, met oog en oor voor rijk en arm, jong en oud. Kunstverzamelaar of kijker? Je bent er even welkom.

Oscar voelde zich wat 'op zijn nest gepakt', want, hoewel de spreker al weken op voorhand was aangekondigd door ondervoorzitter Jozef Haerens, was hij pas de zondagnamiddag ervoor op de hoogte gesteld en was hij, zoals hij zei, door 'cultuurschepen en schepen van algemene en gedane zaken', Haerens, flink bij zijn pietje gepakt.

Oscar had het niet over kunstenaars en anecdotes maar kwam verrassend uit de hoek met zijn eigen levensverhaal en de manier waarop hij tot verzamelen en verhandelen van kunst gekomen was. Iedereen hing aan de lippen van de spreker en je kon echt een speld horen vallen in de zaal.

Hij vertelde geboren te zijn aan de Hoge Heirweg en na omzwermingen van zijn ouders in Afsnee te zijn beland, waar hij nog steeds de ouderlijke hoeve bewoont.

Hij liep school bij Simonnet en had daar fijne herinneringen aan over. Hij was met Didier Verschuere één van de weinigen die de toen 8 jaar lagere uitmaakten. Oscar was een begaafd leerling en de familie - op sommige momenten leefden ze met 7 tot 8 samen - werd door de schooldirectie gevraagd Oscar de kans te geven hogere studies te volgen. Vader weigerde categoriek want Oscar moest ook 'bloemistgast' worden.

De heer Vynckier, van het gelijknamig electrobedrijf en beheerder van de school, vond het een jammere beslissing en bood Oscar een job aan waarbij hij kon doorgroeien binnen het bedrijf.

Die eerste verdiende centjes - als ik me goed herinner, zo'n 336 frank per week - werden deels thuis afgegeven en deels besteed aan de aankoop van betaalbare

kunstwerkjes van mindere goden van toen als Jules de Sutter, Evarist De Buck, Robert Aerens en Pol Van Assche om veel later op een collectie van de gebroeders De Cock te stuiten, waarin hij zijn zuurverdiende spaargeld nuttig investeerde.

Oscar schuimde de antiekmarkten af en met zo'n 19 collega's hadden ze voordien reeds een 'beleggersclubje' gemaakt. Het liep op wieltjes en Oscar kreeg van het 'kaderpersoneel' af en toe vrij om te 'beleggen'.

Gezien de zaak goed draaide dacht Oscar eraan om in de voorkamer van het ouderlijk huis de galerij 'Kouterlo' op starten. Bij gebrek aan meubilair was die plaats toch leeg en op die manier raakte ze toch 'gestoffeerd'. Hij kreeg nog meer faciliteiten van zijn werkgever, maar op de duur was dit niet meer te verantwoorden bij zijn werkmakkers van het lagere echelon. Hij leende wat geld en zette alles op alles.

Toen het molenkot vrijkwam zag hij zijn kans om te Latem een galerij uit te bouwen. Gezien de familie de Spae hem zeer genegen was, was de zaak vlug geklonken en ontstond Galerij Latem Molen.

Marcel Pieters, zelf verzamelaar en later galerijhouder, was zijn eerste grote klant. Marcel stimuleerde hem om verder te doen met het promoten van de Latemse kunst en introduceerde hem bij Leon De Smet, Hubert Malfait, etc... Marcel had einde de zestiger jaren een bescheiden galerijtje naast zijn krantenwinkel, verfwinkel, drogisterij, bazar, waar zoon Guy zijn eerste stappen in de kunsthandel zetten. Hoewel ze dezelfde kunst verkochten werden Marcel en Oscar nooit concurrenten.

Het siert Oscar te stellen dat Marcel Pieters zijn vriend en mentor was, die hem wegwijst maakte in die harde wereld van de kunsthandel.

Met wat gekruide anecdotes kwam de spreker dan tot het moment dat hij de herberg van de Gezusters Ranschaert kon kopen en daar een nieuwe, stijlvolle galerij bouwde en er een deel van zijn collectie in onderbracht (1992).

Galerij Oscar De Vos is een parel op de kroon van de Latemse kunst en wij, Latem- en Deurlenaars - hopen stiekem dat de collectie later het dorp kan blijven sieren als 'Stichting Oscar De Vos', maar dat is enkel wishful thinking en de droom van uw voorzitter.

Het levensverhaal van Oscar De Vos was boeiend en met verbluffend gemak verteld door een enthousiast Latems figuur, dat die naam tot in de eeuwigheid zal meedragen.

Oscar, als voorzitter van de vereniging hoop ik dat je nog af en toe eens in ons midden zal verschijnen en onze samenkomsten kleuren. Hoewel een grensgeval blijf je in ons geheugen gegrift als ECHTE LATEMNAAR...

Aansluitend aan deze zeer gewaardeerde uiteenzetting haalde Guido Dhaene nog enkele -soms hilarische- herinneringen op aan zijn wedervaren met de toentertijd levende kunstenaars, van wie hij er zelf velen persoonlijk heeft gekend en van wie Baron George Minne de meeste indruk op hem heeft gemaakt als figuur en 'farceur'.

*De avond werd afgesloten met een korte schets van **Daniël Beernaert** over het ontstaan en de prille beginperiode van BaBeCo, de eertijds beruchte basketbalploeg, opgericht door het triumviraat Etienne **BAlcaen**, Daniël **BEernaert** zelf en Pierre **COppens**.*

Daniël's beknopt verhaal wil de aanzet zijn tot een uitgebreide zoektocht naar meer informatie en fotomateriaal rond deze ploeg, om ook hiervan een zo volledig mogelijk beeld te kunnen bewaren voor onze nakomelingen.

Roger Meirlaen en Germain en Romain Peers, aanhoor onze bede!

***Oproep ook naar onze leden** : duik in uw archieven en bezorg ons het ultieme document, de raak geschoten foto of -gewoon- een vergeeld krantenknipsel...en help ons daarmee de doelstellingen van onze vereniging te verwezenlijken.*

Waarvoor onze dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groet en ... tot de volgende vergadering...

Op dinsdag 12 september 2006 !

Om 19.30 u. stipt

*Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris*

*Albert Haelemeersch
Voorzitter*



De Saedeleer, Binus en vrienden



Binnenzicht Galerij De Vos

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - **GSM** : 0475/94 98 18 - **E-mail** : campevents@telenet.be