

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van dinsdag 12 september 2006

Plaats: Raadzaal, Gemeentehuis, Dorp, Sint-Martens-Latem

Aantal aanwezigen : 45 personen

Begin van de vergadering : 20u00

Einde van de vergadering : 23u00

Leden :

Verontschuldigd :

Convent Monica, Raf Beernaert, Roos De Fauw, Ethel Dhont, Rita Cocquyt, Jan De Meyer, Dirk De Baets, Jozef Haerens

Nieuwe leden : Monique De Meester-VanCaenegem, Jacques en Martine Van de Vyver-Van Kwikelberge.

Het totale aantal (betalende) leden (= gezinnen) bedraagt nu : 70

Agenda :

Onthaal : Bij een drankje, aangeboden door onze vriendenkring, verwelkomt onze voorzitter de aanwezige leden en nieuwe leden in de raadzaal van het gemeentehuis, onze -tijdelijke- vergaderruimte voor vandaag.

Vergaderlokaal : Er wordt toestemming gevraagd aan de gemeente om in de toekomst de cafetaria van de Oase te mogen gebruiken als vergaderlokaal. (Bij het ter perse gaan van dit verslag mogen we u meedelen dat het gemeentebestuur akkoord gaat om ons maandelijks in de Oase te laten samenkomen.)

Verrassingsdiner : De inschrijvingen voor dit supper lopen als een trein. Al 49 leden meldden zich voor deelname.

Ondertussen is dit feest al doorgegaan en de 56 aanwezigen hebben met volle teugen genoten van de lekkere spijs en drank. Vier ongelukkige leden, waaronder helaas ook onze voorzitter (kiezingschijt, volgens Guido), moesten ter elfder ure afzeggen wegens ziekte. Mede door de toffe gezellige sfeer is deze avond een compleet succes geworden en is dit soort initiatieven zeker voor herhaling vatbaar. Zoals steeds hadden de afwezigen alweer ongelijk !

Vergadering : De volgende vergadering is voorzien op **dinsdag 10 oktober 2006 om 19u30** en wel in de cafetaria van **ontmoetingscentrum OASE** in Hooglatem.

Het thema van die avond is, hoe kan het ook anders 2 dagen na d-day (?) : "Verkiezings-anecdotes", met Guido D'Haene als moderator.

Wie nog oude foto's, affiches of andere items omtrent dat thema zou bezitten, wil deze graag meebrengen zodat we daar kopijen van kunnen maken voor onze archieven.

Inleiding :

Onze voorzitter stelt de spreker van de avond voor :

Freya Malfait-De Clercq, die door haar ervaring en eloquentie, het thema van de avond zal belichten :

Orde van de dag : De Kunstenaars en hun fratsen

Freya De Clercq, dochter van fotograaf Pol De Clercq (leermeester van Paul Tack), schoondochter van Hubert Malfait en dus echtgenote van Paul Malfait, hoeft aan het publiek niet voorgesteld te worden. Ze groeide op tussen de kunst, de muziek, de kunstenaars en tussen de Latem- en Deurlenaren.

Ze is kunsthistorica, gidst zowat voor alle officiële instanties en is de alerte voorzitter van De Latemse Kunstkring.

Ze heeft nogal een 'woelige' jeugd achter de rug en hield al snel van het mannenvolk. Ze was, volgens overlevering, de eerste Latemse jongedame die het waagde zich in bikini te vertonen en het moet een goed merk geweest zijn want haar boezem mag er nog steeds wezen.

Naast de fratsen die ze uithaalde met 'de blauwe bende', (Paul Santens, Alain Huttert, Xavier De Greve...) vertelde ze vooral over de pesterijen die een konstante waren in de verhouding Hubert Malfait en Leon De Smet.

Wat interessant was voor ons: ze schetste zowat het dagdagelijkse en het uitgangleven van de jonge Latemnaren in de periode 1950-1970. Als je het mij vraagt, zag ik vele oogjes twinkelen toen die jeugdherinneringen werden naar voor gebracht.

De zaal kwam los en op die manier kwamen wij, toehoorders, zaken aan de weet die we anders nooit hadden vermoed of durven vermoeden.

Verder verhaalde ze nog heel wat anekdotes uit het kunstleven, aangebracht door Piet Boyens en dat veroorzaakt dan weer reactie uit de zaal waar vooral Christian Dupre en Guido Dhaene gretig op inspeelden.

Het werd een gezellige avond ondanks de 'verwezing' door het verlies van onze zaal. Het afscheid was zijn keuze, maar toch willen we Jozef Haerens danken voor zijn gastvrijheid, die de echte Latemnaar in hem kenmerkt.

Van nu af aan strijken we neer in het 'nieuwe Latem', in het Ontmoetingscentrum Oase. De ruimte is geschikt, de parking ruim en de sfeer maken we gegarandeerd zelf. Het gemeentebestuur stelt ons de ruimte gratis ter beschikking en wij beloven het volkse uit te dragen aan de mensen rond onze nieuwe trefplaats. Geen mens in ons dorp zal nog durven of moeten zeggen: "Hooglatem, aan de slechte kant van de steenweg", want wie heeft er daar zijn clubhuis? Niet alleen onze burens de scouts, de biljarters, de toneelspelers, de senioren, maar ook de enige echte Latemnaars!

Met vriendelijke groet en ... tot de volgende vergadering...

In de OASE !!

Op dinsdag 10 oktober 2006 !

Om 19.30 u. stipt

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - GSM : 0475/94 98 18 - E-mail : campevents@telenet.be