

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van dinsdag 10 oktober 2006

Plaats : Ontmoetingscentrum OASE, Constant Permekelaan

Aantal aanwezigen : 37

Begin van de vergadering : 20u10

Einde van de vergadering : 22u30

Leden :

Verontschuldigd : Ilona De Bondt, Anita De Keyser, Arlette Baudewyn, Mr. & Mw. Jacques Colle, Jan De Meyer, Roos De Fauw, Raf Beernaert, Daniel Beernaert, Jozef Haerens, Mw. & Mr. Vancampenhoudt. Bij afwezigheid van deze laatste werd terug gevraagd aan Raymond Wardenier het verslag te verzorgen.

Nieuwe leden :

Georgette Van Wymeersch, Denise Verkerken, Yvette Vlerick.

Agenda :

- Guido Dhaene dankt Jozef Haerens voor het voorbije gebruik van zijn zaal en wenst iedereen welkom in ons nieuw verblijf : de OASE.
- De volgende vergadering is voorzien op dinsdag 14 november om 19u30.

Het thema wordt dan : koninklijke biljartclub St. Martinus.

Gast spreker : ere-voorzitter Oscar Petrens, geboren in Latem (stichter orchideeën Petrens-De Coninck)

Wist gij dat

- in meer dan 50 jaar 184 sportievelingen op "het groene laken" hebben gespeeld ?
- er wellicht een familielid van een van ons bij was ? (zie ledenlijst in bijlage)
- Albert Dhaene (vader van Guido) ook bij de stichters was in 1949 ?

Orde van de dag : Vroegere verkiezingen

Guido Dhaene verwelkomt speciaal de 3 aanwezige herverkozenen : Albert Haelemeersch, Paul Santens en Rigo Van De Voorde .

Uit het jaarboek van heemkring Scheldeveld - uitgave 1974/75- beperkt hij zich tot de periode van onze laatste burgemeesters.

Zo wordt eerst nog melding gemaakt van Leons De Brabandere, die meer dan 30 jaar burgemeester was : van 1922 tot 1956. Hij herinnerde zich o.a. dat die destijds met een Borgward reed, eens een ongeluk had ter hoogte van garage Ide in Astene, die tevens de familie van Alfons Deman moest verwittigen.

Na de oorlog verzekerde hij - met de hulp van 'Peuter' - de uitdeling van soep (Winterhulp) o.a. aan de Simonnet-school.

In die tijd had men het in Latem hier dikwijls over de "Tjeeven" en de "Blauwe". Men had het ook even over Jules Maebe, gemeenteraadslid en de figuur van Karel De Cock als de toenmalige voorzitter van de fanfare.

Na het overlijden van De Brabandere was eerste schepen Maurits De Sterke dienstdoend burgemeester tot begin '59.

Remi Verhaegen werd daarna burgemeester van 1959 tot 1964. Die hielp o.a. een katholieke fanfare oprichten, waarvan de repetities doorgingen in het kiekenkot van Paul Boetens.

Een anekdote uit het biljartleven : toen René Vingerhoedt hier ontvangen werd als kersvers wereldkampioen, zei Remi in zijn toespraak : "kampioen van België en omliggende gemeenten..."

In 1965 werd Raf Van den Abeele onze nieuwe burgemeester: hij bleef dat tot 1980.

Onder zijn bewind werd onze gemeente op cultureel vlak wijd en zijd bekend.

"1150 jaar Latem" in 1974 duurde een gans jaar en omvatte veel feestelijkheden en culturele hoogtepunten. Guido liet hierover de maxi-affiche doorgeven in de zaal.

Op 18.3.80 gaf Raf zijn ontslag ten voordele van Bob Van Hooland, die begin 2000 de scepter moest doorgeven aan de huidige burgemeester Freddy Vanmassenhove.

Diverse herinneringen sinds 1965 kwamen toen naar voor en er werden o.a. ook veel krantenknipsels uitgehaald :

- een 'afscheidsbrief' aan Raf Van den Abeele uit 't Pallieterke (1980)
- vernieuwing van de haan op de kerk
- een brief van Armand Vermeulen uit 1982
- een brief van Vertriest (schepen onderwijs) i.v.m. een kruiske
- 16.3.79 : mars tegen fusie met Deurle (van 15 tot 18u) Het oorspronkelijk fusieplan voorzag in punt 6 in een samengaan met St. Denijs Westrem, De Pinte, Deurle, Afsnee (min de wijk Assels)
- Reeds in een krantenartikel van méér dan 25 jaar terug was er de vraag voor meer fietspaden o.a. in de Latemstraat/Philippe de Denterghemlaan...
- 7.6.79 : "Geen frieten op school"...
- 23.8.77: meer dan 2 ha. bedolven onder scheldeslib tussen de oude Vierschaarstraat en de Kortrijkse steenweg
- 30.12.77 : afbraak oude molen
- 21.8.79 : vernieuwing molen (die ook wel verplaatst werd)
- 6.8.82 : de molenfeesten zijn reeds een traditie

- 18.8.88 : een artikel van Bob Van Hooland "Hoe Latem Latem laten en Deurle Deurle ?"
- 1.3.89 : een 'functioneel nieuw gemeentehuis...

Er werden nog meerdere krantenartikels en foto's boven gehaald o.a. door Chantal Van Kwikelberge.

Maar aan alles komt een eind, met toch nog (terug) deze slotvraag :

"Wie nog foto's , brieven of (kranten)artikels heeft van vroeger : laat het ons weten of beter : kom eens af !"

Nawoord van de voorzitter :

***Lidgeld :** Door het ontbreken van een vergadering in juli en augustus en de klassieke start in september met het nu al obligeert "verrassingsdiner" loopt het "werkjaar" van onze vereniging eigenlijk van september tot september. Daarom stellen we voor om het lidgeld in de toekomst te innen in de maanden september-oktober.*

*Bijgevolg vind u in bijlage een overschrijvingsformulier voor de betaling van het **lidgeld 2006-2007**. Het bedrag bedraagt nog steeds **15 euro** per gezin. Met dank bij voorbaat voor uw betaling.*

Op de vergadering van 14 november zal ik moeten verstek geven, gezien ik om 20 u. aanwezig moet zijn op de beheerraad van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Na deze vergadering spoed ik mij uiteraard nog snel naar ons trefpunt, de Oase.

Verder kan ik jullie melden dat Roos Volckaert haar functie van penningmeester uit handen moet geven wegens tijdsgebrek. Dirk was kandidaat, maar zoals het vaak ook in het gezin gaat, stonden de dames erop dat het iemand van vrouwelijke kunne moest worden. Na heel wat over en weer gepraat werd de kas doorgegeven aan de 'stichtster', Marie-Josée Van Hecke.

Gezien we vrezen dat, wegens tijdsgebrek, ook Jozef Haerens zal afhaken, hebben we een 'tweede' ondervoorzitter aangesteld. Walter Oliebos werd in unanimitéit verzocht en aanvaard in deze functie.

*Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op
Dinsdag 14 november 2006 om 19u30 in OASE !*

*Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris*

*Albert Haelemeersch
Voorzitter*

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - ***GSM :*** 0475/94 98 18 - ***E-mail :*** campevents@telenet.be

Bank : 390-0344860-80