

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van dinsdag 14 november 2006

Plaats : Ontmoetingscentrum OASE, Constant Permekelaan

Aantal aanwezigen : 43

Begin van de vergadering : 20u10

Einde van de vergadering : 22u30

Leden :

Verontschuldigd : Astrid Van Biesbroeck, Jan De Meyer, Arnold Van Wonterghem, Rigo Van De Voorde, Brigitte Oliebos en Albert Haelemeersch (weerhouden op een andere statutaire vergadering).

Agenda :

Guido Dhaene wenst iedereen welkom en verontschuldigt de afwezige leden en de voorzitter.

Lidgeld : Hij herinnert de aanwezigen eraan de betaling van hun lidgeld (15 € per gezin) te regelen, zo dat al niet is gebeurd.

Recente leden die nog maar pas hun lidgeld betaalden, hoeven uiteraard niet nóg eens te betalen voor 2007.

Het betreft hier Frans Van Kwikkelberghe, Jacques en Martine Van de Vyver-Vankwikelberge en Monique De Meester-Van Caenegem.

De volgende vergadering is voorzien op dinsdag 12 december om 19u30. Het thema wordt dan : Theatergezelschap Vrank en Vroom.

Vervolgens verwelkomt hij in het bijzonder de heer Oscar Petrens die zich, niettegenstaande zijn respectabele leeftijd, toch de moeite heeft getroost om hier vanavond bij ons aanwezig te zijn.

Guido leidt tenslotte Raymond Wardenier in die, als moderator van de avond en samen met de andere sprekers, het thema van de dag zal belichten.

Orde van de dag : **Koninklijke Biljartclub St. Martinus.**

Raymond Wardenier verwelkomt nogmaals speciaal Oscar Petrens, geboren Latemnaar, stichter van de orchideeënkwekerij Petrens-De Coninck en ere-voorzitter van de biljartclub.

Ook Hugo Van de Gehuchte, huidig voorzitter evenals de jarige "koning van 1976" Roger De Brock worden in de 'bloemekens' gezet.

Oscar Petrens schets vervolgens in een sappige en door iedereen zeer gesmaakte uiteenzetting zijn jonge jaren in Latem.

De ene leuke anekdote volgt op de andere en de lijst van 'speciale gasten' toentertijd lijkt voor Oscar onbeperkt.

Zo was er bijvoorbeeld Dees Den Blauwen, (... "nen ouwen, maar niet te vertrouwen...") die altijd vroeg op de baan was, tegen zichzelf sprak en al meenam wat hem kon dienen.

Of Ferdinandje, die Latijn sprak, of den baard, van brouwerij De Brabandere, een brave duts, waarvan beide heupen aan mekaar leken gegroeid, zo moeilijk kon hij uit de voeten.

Of Leine Schurre, die in een kotje woonde op de koer van de Sancta Maria Zusterschool.....

En natuurlijk, niet te vergeten, onze velomaker Peet Damman uit de Mierenhoek.

Oscar herinnert zich ook nog hoe Zwarte Claeys ging zelfmoord plegen in de Leie, maar al snel om hulp begon te roepen toen hij tot aan zijn knieën in de modder stond!

En dan was er nog 'koude' smid Nandje Tack, die een gebroken raampje uit zijn kot herstelde met een ijzeren plaatje en aan schilder Cesar De Cock vroeg om dat stukje plaat wat bij te kleuren. Toen deze hem vroeg in welke kleur dat het moest geschilderd worden antwoordde Nandje zonder blikken of blozen: "Awel, in de kleur van glas, hé"....

Op zijn eigen manier vertelt hij verder hoe dan de biljartclub is ontstaan (1949) en hoe het er de eerste jaren aan toe ging.

De namen van de destijds vermaarde biljartkampioenen kwamen allemaal aan bod en hij had ook veel lof voor de plaatselijke 'vedetten' die, in allerlei wedstrijden of gewoon de zondag in 't café, zich regelmatig konden meten met de groten.

De allereerste "koning" in de club was Roger Maebe.

*Aansluitend aan het relaas van Oscar over de beginjaren, schetst **Hugo Van De Gehuchte**, de huidige voorzitter, de jaren van de verdere ontplooiing van de biljartclub.*

Zijn uiteenzetting lokt bij de aanwezige leden, van wie sommigen zich nog levendig de feiten konden herinneren, tal van reacties uit en dikwijls kwam... van het ene woord het andere...zodat die herinneringen aan die goede oude tijd als het ware terug "live" voor de ogen werd geschoven.

***Raymond Wardenier**, die de club vervoegde in 1962, heeft het dan over het wel (en soms ook het wee) van de club in de latere tweede helft van de vorige eeuw.*

Met het gulden boek als leidraad haalt hij hier en der belangrijke en minder belangrijke feiten en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de biljartclub naar boven. En aan de dikte van dat boek kon je al merken dat hier wel degelijk sprake is van "geschiedenis"!

De leden konden trouwens dat prachtige en rijk gedocumenteerde en geïllustreerde "gulden boek" van de vereniging inkijken: het omvat een uitgebreid overzicht van haar activiteiten over een periode van een halve eeuw: van de stichting in 1949 tot de feestviering voor hun 50-jarig bestaan in 1999.

In 1974 vierde de club haar 25-jarig bestaan samen met "1150 jaar Latem". Op de "maxi-affiche" van toen kon iedereen zien dat, op 15 mei in zaal Columba, een "Gala met 6 wereldkampioenen" werd

georganiseerd: Ceulemans-Kobayashi (drieband), Berardi-Vervest (kaderspel) en Dielis-De Paepe (bandstoten).

Over gans zijn bestaan mocht de biljartclub 184 leden inschrijven. En vandaag telt de club 24 leden.

In verband met de eerder rondgedeelde ledenlijst verontschuldigt Raymond Wardenier zich bij Rika Malfait voor het feit dat haar vader Kamiel Malfait -door een moment van onoplettendheid bij het opmaken van de namen- ontbreekt op de ledenlijst.

In de marge van het thema van de dag nog dit : de echtgenote van Oscar was vroedvrouw en, wat blijkt ? Veel van onze leden-Latemnaren zijn geboren mede dank zij de toegewijde hulp van Oscars vrouw.

Zo zou zijn vrouw "aanwezig" geweest zijn bij de geboorte van o.a. : Guido Dhaene, Marie-José Van Hecke, 6 x bij Oliebos, 11 x bij Verschuere, Francine De Sloover, Jacqueline Van Speybroeck, Rita Cocquyt, Lisette Peirens, Ethel, Hexdewige, Chrétienne & Etienne Dhont, Roos en Rita De Fauw, Arnold Van Wonterghem en Hugo Van De Gehuchte.....

De sprekers worden bedankt voor hun zeer gewaardeerde en bijzonder interessante exposé en..... sprekers zowel als toehoorders krijgen dorst... en bij het nuttigen van een welverdiend drankje wordt nog een ganse tijd doorgedaan met het ophalen van hartverwarmende herinneringen aan de heerlijke tijd van toen... toen het "aanraken van de bil" wel verboden was, maar zoveel andere leuke dingen wél nog konden ...

De afwezige leden zullen, na dit relaas, al wel beseft hebben dat ze wat "gemankeerd" hebben ! En gelijk hebben ze !

Onthoud het... voor de volgende keer !

Met een vriendengroet en tot de volgende vergadering op
Dinsdag 12 december 2006 om 19u30 in OASE !

Wij vernemen zopas het droevige nieuws dat onze moedige, optimistische vriend en trouw lid, **Daniël Beernaert**, medestichter van BBC Babeco, op zondag 19 november is overleden aan een slepende ziekte. Daniël wist dat de strijd ongelijk was, maar toch heeft hij moedig gestreden. Hij wou met volle hart opnieuw contact met de vrienden uit zijn geboortedorp en was uiterst blij tijdens onze vergadering de band weer aan te halen. Wij zullen hem in ieder geval missen en blijven gedenken en bieden aan de familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan.

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris

Albert Haelemeersch
Voorzitter

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - **GSM** : 0475/94 98 18 - **E-mail** : campevents@telenet.be

Bank : 390-0344860-80