

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van dinsdag 12 juni 2007

Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem

Aantal aanwezigen : 54

Begin van de vergadering : 19u45

Einde van de vergadering : 22u25

Leden : Verontschuldigd : Paul Santens, Jean Dirix, Etienne Verhaegen, Anita De Keyser, Dirk Dubois, Monique De Meester, Jan De Meyer, Brigitte Oliebos, Jeanine Dhont, Roos De Fauw.

Agenda :

Kijk snel in het rode en het groene vak !

Albert Haelemeersch verwelkomt, naast het talrijk opgekomen publiek, ook enkele nieuwe leden : Louise en Anouk Shaw, Edwige Dhont en Hugo Van de Gehuchte.

LVK-realisaties : Hij kondigt het aanstaande verschijnen aan (oktober 2007) van het "Kijkboek Latem-Deurle" : een prachtig fotoboek met tevens een korte historiek van enkele verenigingen.

De ruwe maquette van dit fotoboek, dat een realisatie wordt van uitgever Wever & Bergh, ligt ter inzage van de aanwezigen.

Wat later (oktober 2008) wordt het verschijnen gepland van een tweede boek over "Latem & Deurle", met eveneens een hoop exclusief fotomateriaal, anekdotes en de historiek van alle verenigingen van Latem en Deurle tussen 1880 en 1980, waarbij heemkundige en germanist Eddy Vaernewijck voor de teksten zal zorgen voor Deurle en met Walter Oliebos de fotokeuze zal maken. U vraagt zich misschien af waarom Deurle er bij betrokken wordt. Dit is de vraag van de uitgever Julien Weverbergh (vroeger Manteau en Houtekiet) die dit jaar, op 76-jarige leeftijd, opnieuw gestart is met een eigen uitgeverij.

Onze vereniging zit duidelijk niet stil en ziet hiermee toch al een van zijn vooropgestelde doelstellingen stilaan verwezenlijkt worden.

De volgende vergadering is voorzien op **dinsdag 11 september 2007** om 19u30, in de **Oude Brouwerijschuur (Dorp, 24, Latem)**

Er is geen vergadering tijdens de verlofperiode, in juli en augustus.

De thema's die in het najaar zullen behandeld worden zijn :

- september : "Toneel" - Korte acts, ten tonele gebracht in het echt Latems dialect door een groep senioren die hiermee al menig succes heeft geboekt tijdens diverse voorstellingen
- oktober : "Baarle-hoek"
- november : "De Leievaganten"
- december : "Het Muziek"

Lidgeld : Mogen we u vragen om het lidgeld (**15 € per gezin**) voor het komende jaar 2007-2008 te willen storten op onze bankrekening, waarvoor onze dank.

Ingesloten vind u een overschrijvingsformulier.

Zomerkermis 2007 : Zondag 26 augustus

Onze vereniging doet haar duit in het zakje en wil tijdens deze kermis actief deelnemen aan de plaatselijke activiteiten.

Toen we, heel toevallig, vernamen dat er in onze gemeente (Deurle) destijds nog een tractor-assemblagefirma heeft bestaan, was het thema van onze activiteit snel gevonden (Het erfgoed van vroeger zoveel mogelijk bewaren of in het licht stellen is toch een van onze doelstellingen, of niet ?)

Onder het motto "tractoren uit een ver verleden" verzamelen we een hele rits oude landbouwtractoren, technische pareltjes uit vervlogen tijden !

Om 10 uur, worden de voertuigen voorgesteld, waarna een ritje door de dorpskern wordt gereden. Nadien kunnen de oude knarren doorlopend bewonderd worden op de boomgaard achter het gemeentehuis.

's Middags wordt aan de deelnemers een koude schotel aangeboden.

Ook bezoekers aan deze tentoonstelling kunnen -voor de prijs van 12,5 €- deze koude schotel krijgen. Vooraf inschrijven -vóór 20 augustus- is wel noodzakelijk !!

(Bellen op 09/329 67 39 of e-mail naar campevents@telenet.be)

Meer info over onze activiteit verneemt u via een folder die binnenkort wordt rondgedeeld in onze gemeente of via de officiële gemeentelijke aankondigingen.

We nodigen dan ook graag alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het jaarlijkse verrassingsdiner

komt er op **vrijdag 28 september** 2007.

Hou die datum alvast vrij !

In bijlage vind je het intekenformulier en de nodige info.

Om enig idee te hebben van het vermoedelijke aantal deelnemers aan het diner verzoeken we u om dit intekenformulier volledig in te vullen en ons

-ten laatste op 1 september- terug te bezorgen.

Uw deelname wordt definitief na ontvangst van de betaling.

Het bedrag voor deelname aan het diner kan betaald worden

OF via overschrijving (vóór 1 september)

OF **-ten laatste-** op de ledenvergadering van 11 september

Om verder te gaan over de vergadering van 12 juni :

Albert leidt tenslotte de spreker van vanavond in, Hugo Van de Gehuchte, die ons zal onderhouden over :

Orde van de dag : "Babeco, of de geschiedenis van het Latemse basket"

Toen, op het einde van de jaren '50, onze boomlange Hugo, onder impuls van zijn twee turnleraren, de twee "Gusten" (Acke en Aarschot), de basketmicrobe te pakken kreeg, werd hij aangesloten bij het toenmalige "Amicale Gent", met als thuishaven het Coliseum aan de Kuiperskaai in Gent.

Met het fietsje van Latem naar Gent (én terug !) om te trainen was in de zomer misschien nog wel leuk, in de winter echter, door weer en wind en winterse koude, was het dat al veel minder.

Daarom waren de basketborden van de Latemse gemeentelijke jongensschool, dicht bij huis, een ideale plaats om wat extra bij te trainen, vooral dan op shot-oefeningen. Hij trainde alleen, maar had, in de persoon van meester Pijpe (in het deurgat van de school), een aandachtige toeschouwer !

Tijdens een vakantieperiode kreeg hij gezelschap van een paar studenten : Raf Beernaert, Etienne Balcaen en Pierre Coppens. Ze gooiden een balletje mee en vroegen Hugo om een beetje mee te spelen, twee tegen twee. Al gauw werd de drang naar "meer" voelbaar.

“Kunnen we geen ploeg maken” was de vraag. De zo noodzakelijke vijfde man werd gevonden in de persoon van Paul Van den Heule, de schoonzoon van Vic Dooms, en de ploeg was gestart !

De toeschouwer van het eerste uur, meester Pijpe, zag het wel zitten om het “schrijfwerk” te doen en een aanvraag in te dienen om aan te sluiten bij de BBB. Guy Van de Maele en Oscar de Schepper tenslotte vervulde het eerste “team”.

Omdat een club ook een naam moet hebben en omdat BBC Latem toch zo kort en zo gewoon was, kwam Hugo op de idee om van de namen van zijn drie spelers-medestichters het letterwoord BABECO te vormen, van **B**alcaen, **B**eernaert en **C**oppens.

Er werd een bestuur gevormd met de broers Germain en Romain Peers, Romain Van Hoorebeke en Roger Meirlaen en weg was de trein. Later nam Paul Santens het roer over. Het eerste jaar speelden ze noodgedwongen in de nevencompetitie om daarna toegelaten te



worden tot de Belgische Basketbond. En dat werd een succes : 3^{de}, 2^{de} en 1^{ste} provinciale werden vlot doorlopen.

Door het succes en de uitbreiding van de club voelde Hugo zich, als oprichter, enigszins wat opzij gezet en besloot hij, met pijn in het hart, andere oorden op te zoeken. Zo was hij nog, tot zijn 38^{ste}, actief als speler, trainer of coach in diverse Oostvlaamse clubs.

Op een bepaald ogenblik werd hij gepolst om in Latem een nieuwe club op te richten. Via de bondslijsten wist hij 5 spelers bijeen te brengen om een nieuwe ploeg te vormen en, samen met Robert Verloft en Rigo Van de Voorde, werd dan de basketclub “Leiedal Latem-Deurle” opgericht. Er was toen zelfs een tijdje ook een damesploeg actief.

Na wat fusies en andere perikelen werd de naam van de club veranderd in BBC Latem-De Pinte, de huidige naam van de club.

Een hele rits anekdotes tenslotte vervulde de uiteenzetting van Hugo, die ook heel wat geanimeerde reacties en aanvullingen kreeg van de aanwezige ex-spelers en ex-bestuursleden van de club.

Het was duidelijk dat het basket van weleer bij vele leden nog heel wat passionele gevoelens heeft kunnen losweken.

De avond werd dan besloten met de klassieke gezellige babbel, het dorstlessende sapje en het ophalen en uitwisselen van leuke herinneringen uit de oude doos.

Hierbij vind je de foto van het eerste team van Babeco.

De ploeg was samengesteld uit : Paul Van den Heule, Etienne Balcaen, Hugo Van de Gehuchte, Daniël Beernaert, Oscar De Schepper en Rafaël Beernaert.

Met een vriendengroet en..... tot op de kermis of tot de volgende vergadering op

Dinsdag 11 september 2007 om 19u30 in de Brouwerijschuur !

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris



Albert Haelemeersch
Voorzitter

In bijlage : Verrassingsdiner (Info en Intekenformulier), Memo Lidgeld, Overschrijvingsformulier

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - GSM : 0475/94 98 18 - E-mail : campevents@telenet.be - Bank : 390-0344860-80