

Den Laethemschen Vriendenkring

Verslag van de vergadering van **dinsdag 9 september 2008**

Plaats : Brouwerijschuur, Dorp, Latem

Aantal aanwezigen: 52

Begin van de vergadering: 19u55

Einde van de vergadering: 22u30

Verontschuldigd: Walter Oliebos, Etienne Verhaegen, Shaw Louise, Jan De Meyer, William en Martine Martens, Jean Dirix, Guy Van Coillie, Paul Santens, Erik Van den Abeele.

Agenda:

Albert opent de vergadering en verontschuldigt de afwezige leden.

Hij herinnert iedereen aan ons **jaarlijks diner op vrijdag 26 september** en vraagt de potentiële deelnemers om snel hun bijdrage hiervoor te vereffenen, zo dat nog niet is gebeurd.

Met de start van het nieuwe verenigingsjaar is ook het moment aangebroken om het **lidgeld** (niet verhoogd en nog altijd **15 € per gezin**) te betalen.

De **volgende vergadering** is voorzien op **dinsdag 14 oktober** en dan zal het thema, dat normaal voor vandaag voorzien was maar nu niet kan doorgaan, behandeld worden, namelijk "De school Sancta Maria".

Het thema van deze avond: "**Scouts en Gidsen Latem**" wordt behandeld door een kwintet, bestaande uit Jean-Pierre Van Liefveringe, Veerle Yperman, Pieter Mollet en twee gidsen.

Jean-Pierre Van Liefveringe, leider van 1984 tot 1990 en groepsleider van 1990 tot 1994, belicht het tijdperk van het ontstaan van scouting in Latem in de jaren '60.

In 1963 moesten, wegens overbevolking in de St.-Petrusgroep (op St.-Pieters-Buiten), de meisjes die niet op de parochie in Gent woonden hun heil elders zoeken. En zo kwam Griet Mortier polsen bij Anne Dubois, beiden al jaren lid van de St.-Petrusgroep, of ze niet een gidsengroep zouden oprichten in 't Latemse. Samen met Adelheid Meerschaut werden ze aangemoedigd door E.H. D'Havé, en trotseerden ze de tegenstand in eigen gemeente (er bestonden namelijk al landelijke jeugdgroepen) en De gidsengroep "Bos en Leie" in Latem was een feit !

De eerste vergadering met een eenheidsgroep (11-16 jaar) van ongeveer 20 gidsen ging door in het ietwat bouwvallig kasteeltje van Lieven Bauwens in de Vennestraat te St.-Denijs-Westrem. Niet veel later trok de groep dan naar Latem naar de stallingen van de villa Magerman in de Kwakstraat. Een eerste kamp in St.-Denijs-Boekel, het starten van de kaboutertak, de uitbreiding van de leidersploeg, een tweede kamp in Putte, een derde in Pamel, de verhuis naar de zolder van de meisjesschool, alweer een kamp in Ellezelles....het ging alsmaar beter en beter en de groep breidde met de jaren steeds meer uit, zowel op gebied van het ledenaantal als wat de activiteiten betrof.

Een gelijklopend verhaal kunnen we optekenen bij de scouts : ook in de jaren '60, toen er nog geen scoutsgroep in Latem bestond, trokken jonge Latemnaren naar de "Zonnekerels" in St.-Denijs-Westrem. Onder impuls van E.H. Janssens en samen met de jongverkennerleiding van St.-Denijs wordt Latem een wervingsgebied voor de Zonnekerels. Al vlug zijn een 30-tal Latemnaren aangesloten en de idee om een eigen Latemse groep op te richten wint veld. In 1965 stelt de nieuwe onderpastoraalmoezenier E.H. Van Sande de heer Delaere voor als groepsleider en na ettelijke vergaderingen is het zover : een nieuwe groep met de naam "Were di" is geboren. Ze startten met 43 leden maar na een maand steeg dat aantal al tot 66. De vergaderingen worden hier en der gehouden, meestal op de meisjesschool Sancta Maria, maar al vlug wordt beslist een lokaal te bouwen op een stuk grond in de Kouterbaan. De klassiek geworden activiteiten volgen elkaar op : wafelbak, kerstbomenverkoop, uitgifte van een "groepsblad", papierslag en vooral : het bouwkamp voor de bouw van de lokalen, die officieel op 24 september 1967 in gebruik genomen worden. Heel wat activiteiten volgen dan elkaar op, vooral met de bedoeling geld in het bakje te brengen voor de verdere opbouw en onderhoud van de lokalen en voor de aankoop van het kampmateriaal.

In 1968 wordt een eerste schuchtere poging ondernomen om gemengde vergaderingen met gidsen en verkenner te organiseren, wat niet altijd van een leien dakje liep. Latere pogingen

volgden en leverden telkens toch wat toenadering op, maar het was uiteindelijk pas in 1985-86 dat er een definitief einde kwam aan de gesplitste scouts-gidsen-werking.

In 1988-89 dan wordt, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, een boekje uitgegeven over het gidsen- en scoutsleven te Latem, met een hele rits herinneringen, met top- en flopmomenten van een jongerenbeweging, met de prestaties van 230 leiders en leidsters, met de kampen en de gewone activiteiten, met anekdoten en bedenkingen.

Veerle Yperman (voor de PowerPoint presentatie bijgestaan door **Pieter Mollet**) behandelt in haar uiteenzetting "100 jaar scouting" en de actuele status van het scoutisme in Latem. Boyscouting ontstond in Engeland onder invloed van Baden Powell in 1907. In het begin hadden de scouts een militaristische en nationalistische ondertoon. Het had als doel jongeren respect en discipline aan te leren. Na verloop van tijd nam men afstand van het militaristische en kreeg men meer aandacht voor vrede en wereldbroederschap.

Scouting werd internationaal bekend, ook bij ons vond je al in 1910 sporen van scoutisme. Het eerste kamp ging door in 1907. In de zomer van 2007 was het 100 jaar geleden dat een 20-tal jongeren werd gewekt bij de vlag door de hoorn. Het verhaal dat toen begon is nu, meer dan ooit, springlevend met wereldwijd 38 miljoen leden! 2007 was voor alle scouts een groot feest: zo werd er een vlam doorgegeven door heel de wereld tussen alle scoutsgroepen, er was een scouting sunrise op de Botrange en we sliepen met alle scouts en gidsen van België in Brussel. Het thema van het grote feest was: "One World, One promise".....één wereld, één belofte.

Over heel België zien we dat er een heropleving is van scouting in de laatste tien jaar. Hiervoor zijn er meerdere redenen te bedenken:

- De jeugd is steeds meer op zoek naar een vaste stek. Ze moeten in deze tijd met een snel veranderende samenleving steeds meer keuzes maken, waardoor ze genieten van de wekelijkse plek waar ze naartoe kunnen en met vrienden samenzijn.
- Daarnaast is het voor jongeren aantrekkelijk om ergens te zijn waar ze geleid worden door jongeren.
- Ook moeten we rekening houden met het feit dat kinderen meerdere hobby's mogen en kunnen combineren. Niets houdt ze tegen om naast muziekles en het judo ook naar de scouts te komen.
- Verder wordt er ook gezegd dat televisieprogramma's, die zich baseren op scoutsspelen, van grote invloed zijn. Denk maar aan De Mol, Fata Morgana, Expeditie Robinson, enz.

De keerzijde van de medaille: we moeten mensen weigeren. In vele groepen werken ze al met wachtlijsten. Ook wij moeten bij de jongste (van 6 tot 10 jaar) een wachtlijst aanleggen bij de inschrijving. Naast de algemene redenen is de heropleving in Latem ook te danken aan de ledenwervingsacties die we jaarlijks organiseren, wat Scouts Latem meer in de kijker plaatst. Baden Powell verwees in zijn missie naar God, welke God dat ook is. Religie was verbonden met scouts en geen enkele religie werd uitgesloten. Het is echter nooit de bedoeling geweest van scouts om zieltjes te winnen of om een instrument te zijn van de kerk. Ook onze groep had een aalmoezenier (zoals pastoor Stubbe) die onze groepsmissen voorging en ons op kamp kwam bezoeken. In iedere groep was er een leider die de taak van crimenverantwoordelijke op zich nam. Deze stond in voor de organisatie van de groepsmis en volgde op hoger niveau de nieuwtjes omtrent "christelijke menswording". In 2006 is er beslist om de "K" uit onze naam te laten vallen. De "Vlaamse vereniging voor katholieke scouts en meisjesgidsen" werden "Scouts en Gidsen Latem". Voordat deze beslissing werd genomen, werden alle groepen ondervraagd en werd er een congres georganiseerd. Nu spreekt men meer en meer over zingeving. Dit mag zeker niet verdwijnen, maar het is wel zo dat iedere groep zijn eigen missie heeft en iedereen zelf bepaalt hoe je die zingeving invult (katholiek getint of niet). Dus er verandert veel, maar dat is ook de essentie van de scouts: een spel van kinderen en van jongeren, hier en nu.

Onze lokalen: We verhuisden naar de Kluis. Onze groep werd in twee lokalen gesplitst op leeftijd. De oudere takken bleven in de Kouterbaan (lokalen van de parochie) en de jongere takken hadden hun activiteiten in de Kluis in de Kapitteldreef.

Op 1 augustus 2004 brandde 1 van de 2 lokalen in de Kouterbaan af door kortsluiting. Onze groep werd herverdeeld over de Kluis en het overgebleven lokaal in de Kouterbaan. Doordat onze groep ook steeds aangroeide en er plaatsgebrek dreigde, gebeurde de bouw van het nieuwe

lokaal in versneld tempo. Daarnaast voldeden onze lokalen ook niet meer aan de voorschriften van een veilig jeugdlokaal.

Een werkgroepje leiding en oud-leiding zette zich in om samen met de aannemer en het gemeentebestuur een lokaal te ontwerpen dat aan de behoeften van onze groep voldeed en binnen onze mogelijkheden kon gebouwd worden. Het lokaal "De Nark" werd achter de Oase gebouwd aan het spaarbekken in Hoog Latem. Samen met de opening van het lokaal werd er een VZW opgericht die het beheer van het lokaal op zich zou nemen. Na verloop van tijd zou ons speelterrein uitgebreid worden met een extra stuk grond aan het spaarbekken.

De scoutswerking : We organiseren met een dertigtal leiders van september tot mei activiteiten voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Wekelijkse samenkomst : op zaterdagmiddag van 2 tot 5 in zeven verschillende leeftijdsgroepen.

Kamp : elke 2 jaar takkamp, om de 3 jaar groepskamp, vanaf 10 jaar altijd in tenten.

Weekend : minimum 1 maal per jaar een weekend per leeftijdsgroep.

Grote activiteiten : groepsfeest (dit jaar op 21 maart 2008), financiële actie, ...

Buitenscoutse activiteiten : worden veelal door de jeugdraad georganiseerd. De grootste is "Sport tegen kanker". Verder "goede doel" acties, zwerfvuil, enz. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat we gerecupereerd worden door bedrijven, comités of de gemeente.

Ons uniform : scoutshemd, groene broek of rok, das, scoutspull voor de leiding.

Scouting op maat : we willen voor iedereen toegankelijk zijn en proberen daarom het inschrijvingsbedrag zo laag mogelijk te houden. Ouders betalen een kleine 40 € voor een heel jaar en 100 € voor een 7-dagen kamp.

Deze zeer gesmaakte uiteenzetting werd afgesloten met een -voor de gelegenheid zeer toepasselijk- intimistisch avondlied, ons "a-capella" gebracht door de presentatoren, aangevuld met twee gidsen van de groep.

Nadat het panel nog enkele vragen uit het publiek beantwoordde, dankte Albert de sprekers voor hun geleverde inspanning en bood hen een welverdiend en verfrissend sapje aan.

Met een vriendengroet en, voor de "smullers", tot op het diner op 26/9, en voor iedereen, tot

Dinsdag 14 oktober 2008 om 19u30 in de brouwerijschuur.

Wilfried Vancampenhoudt
Secretaris



Albert Haelemeersch
Voorzitter

Den Laethemschen Vriendenkring

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - GSM : 0475/94 98 18 - E-mail : campevents@telenet.be - Bank : 390-0344860-80

OPROEP aan alle leden !!!

Om binnen onze vereniging de "vlam brandend" te houden en de onderwerpen en thema's zo divers mogelijk te kunnen blijven selecteren ("voor elk wat wils") is het nodig dat er regelmatig "nieuw bloed" wordt geïnjecteerd onder de vorm van suggesties, voorstellen, initiatieven, acties, en dergelijke.

Ieder die

- een voorstel heeft in verband met een te behandelen onderwerp
 - zelf een interessant onderwerp wenst te presenteren
 - zelf een pittig verhaal wil komen vertellen
- iemand kent die ons een leuke avond zou kunnen bezorgen
- een goddelijke ingeving kreeg m.b.t. de werking van de LVK
- denkt dat hij de LVK op een of andere manier kan van dienst zijn

dient onverwijld contact op te nemen met Guido, Albert of Wilfried !

Geen enkel voorstel is te dwaas om niet in overweging genomen te worden !!

Het bestuur en de leden van de LVK danken u al bij voorbaat voor uw inzet.