

# Den Laethemschen Vriendenkring

## Verslag van de vergadering van **dinsdag 8 september 2009**

Plaats: Gemeentelijk Cultureel Centrum, Oud Gemeentehuis, Deurle

Aantal aanwezigen: 42

Begin van de vergadering: 19u50

Einde van de vergadering: 22u40

Verontschuldigd: Paul Santens, Monique De Meester, Piet en Brigitte Oliebos, Roos Volckaert, Monica Couvent, Louise en Anouk Shaw, Etienne Balcaen, Erik Van den Abeele, Walter Oliebos.

Nieuwe leden: Raf Nachtergaele, Marie-Jeanne Loosvelt, Jacques en Chris Bastin.

Thema van onze volgende vergaderingen:

**Op dinsdag 13 oktober 2009**: “**De evolutie van de driedimensionele beelden (3D) in film en video**”, een uiteenzetting verzorgd door ons lid Guy Van Coillie, die een en ander zal verduidelijken aan de hand van beelden, opgenomen tijdens onze recente “Oldtimer Tractor Reunie” en de andere kermisactiviteiten van dit jaar. Dit belooft een zeer interessante avond te worden !!

**Op dinsdag 10 november 2009**: “**Bowling avond**” voor, door en met onze leden in Bowling Real, Kortrijksesteenweg, Sint-Martens-Latem. Begin alvast te oefenen, onder de winnaars zijn er een aantal leuke prijzen te verdelen.

**Op dinsdag 8 december 2009**: “**Chimay en de trappisten**”, een voorstelling door de heer Ronny Poels met aansluitend degustatie van de Chimay bieren en kazen. Een avond om naar uit te kijken ! Deze voorstelling werd ons aangebracht door ons lid mevrouw Mutienne Van Wassenhove.

**Op dinsdag 12 januari 2010**: “**Nieuwjaarsreceptie**”. Zoals elk jaar zal ook onze eerste vergadering van 2010 ingezet worden met een heildronk op het nieuwe jaar. Voor de muziek zorgt op die avond een koppel oude bekenden, het duo “Tralalie”, die ons al eens vergast hebben op een onvergetelijke “zangavond” tijdens onze vergadering van 10 december 2008. Een niet te missen afspraak dus !!

➔ Al deze activiteiten (behalve natuurlijk de Bowling avond) gaan -tot nader order- door in het **Gemeentelijk Cultureel Centrum (Oud Gemeentehuis) in Deurle**.

### Lidgeld:

Bij de start van het nieuwe “verenigingsjaar 2009-2010” wordt het ook weer eens tijd om onze “kas” aan te vullen, zodat we er weer een jaar tegenaan kunnen. Daarom vragen we u om in de loop van de komende dagen uw lidgeld (**15 euro per gezin**) te willen vereffenen. Dit kan ofwel cash tijdens ons souper of onze volgende vergadering, ofwel door storting op het rekening nummer **390-0344860-80** van de LVK, waarvoor dank bij voorbaat.

### Agenda van de dag:

Voorzitter Albert verontschuldigt de afwezigen en verwelkomt de nieuwe leden “in onze nieuwe locatie” (wegens verbouwwingswerken aan de oude brouwerijschuur).

Hij herinnert ons aan het aanstaande **souper** van onze vereniging op **vrijdag 25 september 2009** en merkt op dat zij die alsnog hieraan willen deelnemen, verzocht worden om hun naam zo snel mogelijk op te geven, samen met de gekozen hoofdschotel (vis of vlees).

Albert nodigt vervolgens de spreker van vanavond uit om plaats te nemen achter micro en PC.

**Carol Haest**, ex-medewerker van en begenadigd spreker, zal ons het ontstaan en het reilen en zeilen van de Lima uit de doeken doen in zijn exposé :

## “De Lima en Latem”

De heer Carol Haest, vroeger directeur aan- en verkoop bij Lima, kwam uit het verre Nederlandse IJhorst (300 km) naar Deurle om ons een stukje Latemse geschiedenis te vertellen aan de hand van een verzorgde presentatie. De familie Gevaert, Lima en de Wereldcommune behoren vast en zeker tot het culturele en industrieel erfgoed van onze Gemeente. Carol was zeer bevriend met de familie en is nog steeds een trouwe vriend van Pierre en Annette Gevaert. Om zijn exposé kort te schetsen, kunnen we die samenvatten in vier hoofdstukken.

Eerst bracht de spreker een stukje familiegeschiedenis en vertelde de levenswandel van wereldburger Edgar Gevaert, zijn betrachting om samen met de grote filosofen, leiders, politici en invloedrijke figuren een ‘Wereldparlement’ op te richten. Een wereld zonder grenzen, open voor alle culturen en filosofieën. In het kinderrijke kunstenaarsgezin van Edgar Gevaert (1891-1965) en zijn vrouw Marie Minne werd geijverd voor wereldvrede. Een wereldparlement moest daarbij hulpmiddel zijn. Tot de internationale beweging hoorde ook de Japanner Georges Ohsawa (1893-1966) die opmerkte dat men eerst vrede binnen zichzelf moest creëren waarbij de macrobiotiek en de daarbij passende voeding centraal stonden. De Gevaerts begonnen er stante pede aan, importeerden producten, bereidden andere zelf in de keuken, ook voor vrienden en kennissen, en zo ontstond in 1957 Lima, genoemd naar Ohsawa's echtgenote Lima (1899-1999) die als honderdjarige nog kooklessen gaf.

In een tweede deel vertelde hij hoe de familie stap voor stap de Limafabriek opbouwde, de invloed van de vzw Werelddorp (commune) waar vooral Marc, Céline en Mimi de gangmakers waren. Omer en Paul waren actief binnen de ‘productieketen’, waar Pierre de directie in handen had. Het derde deel ging over het principe van de macrobiotiek en de biologische teelt, gekruid met wat anekdotes om ten slotte te eindigen met het verhaal van de groei en het succes van de firma in binnen- en buitenland.

Tot daar een korte samenvatting van het door ons publiek bijzonder gesmaakte exposé van Carol Haest. Wij wensen hem hiervoor nogmaals van harte te bedanken !!

Wie dit wenst kan -op eenvoudige aanvraag aan het secretariaat- de volledige tekst krijgen van deze interessante uiteenzetting.

Zowel de tekst op papier als de voorstelling in “Power Point” formaat (over te zetten op stick of CD) zijn beschikbaar tegen de prijs van 2 €. Gelieve duidelijk uw voorkeur voor een van beide “dragers” te melden. Onze voorzitter correspondeert momenteel druk met Carol Haest om tegen half oktober een compleet vernieuwde en zeer uitgebreide versie met nog meer beeldmateriaal klaar te krijgen tegen de vergadering van 13 oktober. Misschien is het opportuun op deze versie te wachten.



Tot kijk op onze volgende bijeenkomst ter gelegenheid van het souper op vrijdag 25 september of op dinsdag 13 oktober 2009 om 19u30 in het Gemeentelijk Cultureel Centrum (of het Oud Gemeentehuis) in Deurle  
Met vriendelijke groet

Wilfried Vancampenhoudt  
Secretaris



Albert Haelemeersch  
Voorzitter

**Den Laethemschen Vriendenkring**

Secretariaat : Maenhoutstraat, 85, 9830 Sint-Martens-Latem

Tel/Fax : 09/329 67 39 - GSM : 0475/94 98 18 - E-mail: [campevents@telenet.be](mailto:campevents@telenet.be) - Bank : 390-0344860-80